

# Profijtvolle punten uit de Uitspraak van de Meest Verhevene

# Leid ons op het rechte pad

---

uit

*Adwaa'oe min fataawaa Shaykh oel Islaam ibn Taymiyyah fiel 'Aqeedah<sup>1</sup>*

*verzameld door*

*Shaykh Saalih al Fawzaan*



**Vertaling :** Aboe Abdirahmaan Abdullah Lbethioui al-Maghribie

---

<sup>1</sup> Zie Adwaa'oe min fataawaa Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah fiel-'Aqiedah deel blz 45 van Shaykh Saalih al-Fawzaan, Daar ibn al-Djawzie 2<sup>e</sup> druk.

## **Profijtvolle punten uit de uitspraak van de Verhevene "Leid ons op het Rechte Pad"**

Er zitten geweldige profijtvolle punten in de betekenis van de uitspraak van de Meest Verhevene:

﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾

**Leid ons op het rechte pad,  
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken –  
niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden**

( Soerat al-Faatihah 1:6-7 )

Hij (ibn Taymiyyah) - Moge Allaah hem erbarmen heeft gezegd<sup>2</sup> - :

En het is authentiek overgeleverd van de profeet dat hij heeft gezegd:

اليهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالون

**De joden zijn degenen op wie de toorn is nedergedaald  
en de christenen zijn de dwalenden<sup>3</sup>**

En het boek van Allaah duidt op verschillende plaatsen hierop, zoals de uitspraak van de Meest Verhevene:

﴿ قُلْ هَلْ أَنْبَأُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾

**Zeg: "Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allaah erger is dan dit? Dezen zijn het, die  
Allaah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort**

(Soerat al-Maa'iedah 5:60)

En de Uitspraak van de Meest Verhevene:

﴿ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ﴾

<sup>2</sup> Al-Madjmoe' (1/64)

<sup>3</sup> Overgeleverd door Ahmad (4/378), en at-Tirmidhie (2953)

## Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich

(Soerat al-Baqarah 2:90)

En de Uitspraak van de Meest Verhevene

﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾

## Zij keerden terug met Allaah's toorn en werden door armoede getroffen

En hij (ibn Taymiyyah) noemde verzen in deze betekenis die erop duiden dat de joden degenen zijn op wie de toorn is nedergedaald en de christenen de dwalenden zijn. Dit overeenkomstig de woorden van de Boodschapper van Allaah – *sallallaahoe 'alayhie wa sallam*.

En hierna zei hij - *Moge Allaah hem erbarmen*:

“En omdat Allaah ons heeft opgedragen om in ieder gebed te vragen dat Hij ons op het rechte pad leidt, het pad dergenen aan wie Hij gunsten heeft geschonken van onder de profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtschapenen, zij die tegengesteld zijn aan degenen op wie de toorn is nedergedaald en de dwalenden, dit behoort tot hetgeen wat duidelijk maakt dat er gevreesd wordt voor de dienaar dat hij afwijkt naar één van deze twee wegen, en dit is gebeurd zoals de profeet ons hierover heeft ingelicht, want hij zei :

لتسلكن سبيل من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه  
. قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟

**Jullie zullen de wegen bewandelen van degenen die jullie zijn voorgegaan, stap voor stap, zelfs als zij het hol van een hagedis zouden betreden zouden jullie die ook betreden. Zij (de metgezellen) zeiden: “Ob Boodschapper van Allaah, de joden en de christenen?” Waarop hij zei: “Wie anders?!”**

En dit is een authentieke hadieth <sup>4</sup>

En het was zo bij onze vrome voorgangers dat wanneer een van de geleerden afweek van het rechte pad dat zij in hem een gelijkenis met de joden zagen. En wanneer iemand van onder het gewone volk afweek zagen zij in hem een gelijkenis met de christenen.

<sup>4</sup> Overgeleverd door al-Boekhaarie (7320), en Moeslim (2669), en Ahmad (4/125).

Zoals te zien is in de hoofdzaken van afwijkingen van de geleerden (die afgeweken zijn), onder andere het verdraaien van woorden uit hun juiste context, verharde harten, achterhouden van kennis, hoogmoed, mensen het goede bevelen en tegelijkertijd zichzelf vergeten enzovoorts.

En zoals te zien is in de hoofdzaken van afwijkingen van het gewone volk, onder andere overdrijving in de profeten en de rechtschapenen, en het innoveren in aanbiddingen.

En hierom zei de Boodschapper van Allaah:

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله

**Overdrijft niet in mij zoals de christenen in Iesaa de zoon van Maryem hebben overdreven. Want ik ben (slechts) een dienaar van Allaah, zeg daarom (over mij) dienaar van Allaah en Zijn Boodschapper.<sup>5</sup>**

En daarom is het voorgeschreven in de tashahoed en alle Islamitisch voorgeschreven preken, zoals de vrijdagspreek en de preek van Ied en de inleidende preken van onder andere huwelijken, om te zeggen:

*“Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en ik getuig dat Mohamed Zijn dienaar en Boodschapper is.”<sup>6</sup>*

En de boodschapper van Allaah benadrukte zijn dienaarschap zodat de Oemmah niet vervalt in datgene waarin de christenen zijn vervallen in hun claim dat Iesaa goddelijkheid bezit.

Toen een man zei (tegen de Boodschapper van Allaah): **“Wat Allaah wil én wat u wilt”**  
Zei de Boodschapper van Allaah hierop:

أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده

**Heb je mij als een deelgenoot aan Allaah gesteld? Zegt: “wat alléén Allaah wilt”<sup>7</sup>**

En hij zei:

لا تتخذوا قبوري عيداً، وصلوا عليَّ حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني

<sup>5</sup> Overgeleverd door al-Boekhaarie (3445)

<sup>6</sup> Zie Sahieh Moeslim (868)

<sup>7</sup> Overgeleverd door Ibn Maadjah (2117 – 2118), an-Nisaa'ie (10825), at-Tabaraanie (12/244/13005), Ahmad (1/214), er zit zwakte in maar Ibn Hadjr noemt ondersteunende overleveringen in al-Fath (11/540)

**Neemt mijn graf niet als een plek van aanbedding, en spreek de vredesgroet over mij uit waar jullie je ook mogen bevinden want jullie vredesgroet bereikt mij <sup>8</sup>**

En hij zei:

اللهم لا تجعل قبوري وثنا يعبد ! اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

**Oh Allaah, laat mijn graf geen afgodenplaats worden dat aanbeden wordt, de Woede van Allaah is intensief op degenen die de graven van hun profeten als plekken van aanbedding hebben genomen <sup>9</sup>**

En degene die aan onze profeet, of anderen van onder de profeten, iets van de Goddelijkheid of Heerschappij toekent is hierin gelijke aan de christenen.

Daarentegen zijn de rechten van de profeten vastgelegd in Het Boek van Allaah en de Soennah.

De meest Verhevene heeft in Zijn Boodschap gezegd:

﴿وَأَمَّنْتُكُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

**{ en in Mijn boodschappers geloof en hen bijstaat en aan Allaah's (dienst) een goede lening verstrekt, zal Ik uw zonden van u verwijderen en u in tuinen toelaten, waar doorheen rivieren stromen. }**

( Soerat al-Maa'iedah vers 12)

Hen bijstaan houdt in dat je hen helpt, respecteert en steunt.

En de Meest Verhevene heeft gezegd:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾

**{ Wij hebben u als getuige en drager van blijde tijdingen en als waarschuwer gezonden. }**

<sup>8</sup> Overgeleverd door Aboe Daawoed (2042), Ahmad (2/367) en Ibn Kathier zei an-Nawawie heeft het Sahieh verklaard

<sup>9</sup> Overgeleverd door Maalik (1/172/414) in moersal vorm en moetassil vorm, en Ibn Abdoel-Bar verklaarde het Sahieh (5/41) en ook al-Bazaar.

**Opdat gij in Allaah en Zijn boodschapper zoudt geloven, hem steunen en eren...**

Dit is van de rechten van de Boodschapper...

﴿وَتَسْبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾

**...en Hem 's morgens en 's avonds zoudt verheerlijken }**

(Soerat al-Fath 8-9)

...dit is het recht van Allaah.

En de Meest Verheven heeft gezegd:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ  
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ  
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

**{ Mijn barmhartigheid omvat alle dingen. Zo zal Ik het verordenen voor degenen die Mij vrezen en de Zakaat betalen en voor hen die in Onze tekenen geloven.**

**Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden, legt hij het goede op en verbiedt het kwade, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden.**

**Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen gewis slagen. }**

(Soerat al-A'raaf vers 156-157)

En hij noemde het gehoorzamen van de Boodschapper van Allaah in meer dan dertig plaatsen in de Qoer'aan en hierna noemde hij een deel hiervan waarna hij zei:

“Allaah heeft in Zijn Boek de rechten van de Boodschapper verduidelijkt. Hieronder valt:

- *het gehoorzamen van hem*
- *het houden van hem*
- *hem bijstaan*
- *hem respecteren*
- *hem steunen*
- *hem laten oordelen en het tevreden zijn met zijn oordeel en het hieraan overgeven*
- *hem volgen*
- *het uitspreken van de vredesgroet over hem*
- *hem vóór je zelf en verwanten en bezit vooropstellen*
- *geschillen aan hem terug refereren*
- *en andere rechten van onder zijn rechten.*

(En Allaah) heeft ons medegedeeld dat het gehoorzamen van de Boodschapper van Allaah gehoorzaamheid aan Allaah is.

De Meest Verhevene heeft gezegd:

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾

**{ Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allaah }**

(Soerat an-Nisaa vers 80)

(Hetzelfde geldt voor) het trouw zweren.

De Meest Verhevene heeft gezegd:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾

**{ Voorwaar, zij die u trouw zweren, zweren trouw aan Allaah }**

(Soerat al-Fath 10)

En Hij (Allaah) koppelde Zijn naam aan (de boodschapper) zijn naam in het Liefhebben.

De Meest Verhevene heeft gezegd:



﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

**{ u liever zijn, dan Allaah en Zijn boodschapper }**

(Soerat at-Tauwbah vers 24)

En in de gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid.

De Meest Verhevene heeft gezegd:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

**{ en wie Allaah en Zijn boodschapper gehoorzaamt }**

(Soerat an-Nisaa 13)

En de Meest Verhevene heeft gezegd:

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

**{ En wie Allaah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt }**

(Soerat an-Nisaa 14)

En betreffende het lastig vallen heeft de Meest Verhevene gezegd:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

**{ Betreffende hen, die Allaah en Zijn boodschapper lastig vallen }**

(Soerat al-Ahzaab 57)

Dit, en al het soortgelijke, dat is wat de Boodschapper van Allaah rechtmatig toekomt. Hij is mij geliefder dan mijn vader en moeder!



Wat de aanbiddingen betreft en het vragen van hulp, dan komt dit alléén Allaah rechtmatig toe. Zoals de Meest Verhevene heeft gezegd:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

**{ En aanbidt Allaah en vereenzelvigd niets met Hem }**

(Soerat an-Nisaa 36)

En

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

**{ U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp }**

(Soerat al-Faatihah vers 5)

Hierna noemde hij (Ibn Taymiyyah) meer verzen in deze betekenis, vervolgens zij hij:

“En het één maken van Allaah, het geloof geheel toewijden aan Hem en de aanbiddingen en het vragen om hulp (geheel toewijden aan Allaah) komt veelvuldig voor in de Qoer'aan. Waarlijk, dit is het hart van het geloof en het begin en het einde van de Islam.”

Verder zei hij:

“En het alléén aanbidden van Allaah en het volgen van de boodschapper van Allaah in hetgeen hij mee gekomen is, dit is de betekenis van de getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohamed Zijn dienaar en boodschapper is.”

Tot aan zijn woorden:

“De aanbidding, het vragen om hulp en wat hieronder valt van onder de aanroeping, het hulp zoeken bij Allaah (in tijden van nood), het vrezen, het verlangen (naar de Genade van Allaah), het terugkeren naar Allaah (van zonden e.d.), het vertrouwen (op Allaah), berouw tonen, vergiffenis zoeken. Dit (en alle andere soorten van aanbidding) dienen geheel en al voor Hem te zijn, zonder hierin deelgenoten toe te kennen. De aanbidding is gekoppeld aan Zijn Goddelijkheid, het vragen om hulp is gekoppeld aan Zijn Heerschappij en Allaah is de Heer der werelden. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden buiten Hem en er is voor ons geen Heer anders dan Hem.

Geen engel, geen profeet, en niets of niemand anders (heeft het recht om naast Hem aanbeden te worden)! Waarlijk, de grootste zonde van de grote zonden is aan Allaah een deelgenoot toekennen terwijl Hij jouw geschapen heeft! En het toekennen van deelgenoten houdt in, dat je een deel van je aanbeding en je vertrouwen en je hulp vragen, toekent aan een ander (dan Allaah).

∞ **Einde** ∞