



Ahloelhadith.com - Islam volgens het begrip van de vrome voorgangers -

De Etiketten van het huwelijk & bruiloft

Deel 4

In de pure Tradities van de Profet (salallaahoe 'alayhie was sallem)

door al-'Allamaah al-Iemaam

Mohammed bin Naasiroed-Dien al-Albaanie (rahiemehoellaah)

Arabische bron: 'Adaaboez-Zafaaf'

inhoudsopgave

- 39) Voor de vrouwen is het dragen van gouden ringen en sieraden evengoed verboden
- 40) De verplichting om met je vrouw in vriendelijkheid te leven
- 41) Woorden van advies voor de echtgenoot en echtgenote
- 42) De verplichting voor de vrouw om haar man te bedienen (verzorgen, ondersteunen)

39) Voor vrouwen is het dragen van gouden ringen en sieraden evengoed verboden.

Weet dat het verbod op het dragen van gouden ringen evengoed voor vrouwen als voor mannen geldt. Net als gouden armbanden en kettingen. Dit is gebaseerd op een specifieke hadieth waarin het verbod op het dragen van goud is overgeleverd en waarbij rekening is gehouden met vrouwen (waarbij vrouwen inbegrepen zijn). En vanwege deze specifieke hadieth is het duidelijk dat boven genoemde hadieth ook de vrouwen betreft, omdat deze uitspraken in algemene zin gedaan zijn en niet expliciet voor mannen. De hieronder genoemde ahadieth die in dit opzicht overgeleverd zijn, zijn authentiek:

EERSTE:

“Wie van jullie zijn geliefde een ring van vuur om wil doen, laat hem hem¹ een gouden ring omdoen. En wie van jullie zijn geliefde een ketting van vuur om wil doen, laat hem hem een gouden ketting omdoen. En wie van jullie zijn geliefde een armband van vuur om wil doen, laat hem hem een gouden armband omdoen. Neem liever zilver en speel ermee, speel ermee, speel ermee.”²

TWEEDE: Op gezag van Thauwbaan radiyallaahoe ‘anhoe die zei:

¹ Het woord dat hier wordt gebruikt voor geliefde (habeeb) is neutraal en kan zowel een mannelijke als een vrouwelijke liefde betekenen, maar voor de grammaticale constructie voor ‘hem omdoen’, is hier een voornaamwoord gebruikt dat enkel mannen kan betreffen (‘hu’). Echter, sinds wanneer dragen mannen, jong of oud, zilveren of gouden ringen, kettingen en armbanden? En dan, als we ervan uitgaan dat het hier kleine jongentjes betreft, dan zeggen we daarmee dat kleine kinderen strafbaar zijn voor de daden die zij begaan, wat klaarblijkelijk niet correct is, of erger nog dat ze strafbaar zijn voor de daden van hun vaders, die hen de sieraden hebben omgedaan! En om de ahadieth te betrekken op mannen, geeft nog geen oplossing omdat de meerheid van de geleerden die goud voor mannen verboden acht, voor hen ook zilver verbiedt. Waardoor de sluiting van de ahadieth een probleem voor hen blijft.

² Aboe Dawoed en Ahmad: hasan

“Bint Hoeraira kwam naar de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) terwijl ze grote gouden ringen aan haar hand droeg. De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) sloeg met een klein stokje op haar hand en zei: “Zou je verheugd zijn wanneer Allaah ringen van vuur om je handen zou doen?” Vervolgens ging ze naar Faatimah om haar kwestie te bepleiten. Tauwbaan zei: “De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) ging naar Faatimah en ik vergezelde hem. Ze had een gouden halsketting genomen en ze zei: “Dit is me geschonken door aboe Hasan (i.e. ‘Ali, haar echtgenoot)”, en ze hield de ketting in haar hand. Toen zei de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem): “O Faatimah, zou je verheugd zijn als de mensen zouden zeggen dat Faatimah, de dochter van Mohammed, een ketting van vuur in haar hand had?” Toen deed hij nors tegen haar en verliet haar zonder even bij haar te zitten. Ze nam de ketting, verkocht deze en kocht daarmee een aantal slaven vrij. Toen dit de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) bereikte, zei hij: “Alle lof is voor Allaah, die Faatimah van het vuur heeft gered.””³

DERDE: Op gezag van ‘Aischa (radiallaahoe `anha) dat de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) twee draaiende gouden armbanden rond haar pols zag. Hij zei:

“Werp ze van je af, en neem daarvoor in plaats twee zilveren armbanden en verf ze geel met saffraan.”⁴

VIERDE: Op gezag van Oem Salama (radiallaahoe `anha), echtgenoot van de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem), die zei:

“Ik had een gouden kralen ketting om mijn nek gedaan. De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) kwam binnen en draaide zich ervan af. Ik zei tegen hem: “Kom je niet kijken naar zijn pracht?” Hij zei: “Het is vanwege je kralen dat ik me van je afkeer.” Toen brak ik de ketting en hij keerde zijn gezicht naar me.” De overleeveraar zei: “Ze geloofde dat de Profeet

³ Ahmed, an-Nesaa`ie’, e.a.: Sahieh

⁴ An-Nisaa’ e.a.: Sahieh

vervolgens zei: “Hoe kan het schadelijk voor jullie zijn als jullie oorringen van zilver maken en ze (geel) verven met saffraan?”⁵

.....31 pagina’s met de verdediging van Shaych Naasir’s mening wat betreft het dragen van goud door vrouwen, zijn hier weggelaten.....

40) De verplichting om met je vrouw in vriendelijkheid te leven.

Het is aan de man om op een zo goed mogelijke manier met zijn vrouw te leven en om zachtmoedig c.q. toegevend naar haar te zijn betreffende de dingen die Allaah heeft toegestaan. Dit is vooral zo indien zij erg jong is. Er zijn hierover verschillende ahadieth:

EERSTE: De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) zei:

“De besten onder jullie zijn zij die het best zijn voor hun vrouwen, en ik ben de beste van jullie ten opzichte van mijn vrouwen.”⁶

TWEEDE: De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) zei in de Vaarwel Hadj (De laatste pelgrimtocht van de Profeet naar Mekka):

“...Luister, en neem mijn raadgeving aan, betreffende de vrouwen. Wees goed voor hen, daar zij jullie gevangenen zijn.”⁷ “Jullie bezitten niets ten opzichte van hen, behalve dit, tenzij zij een schadelijke obsceniteit begaan. Als zij dit doen; scheidt de bedden (i.e. heb geen seksuele omgang met haar) en slaat hen, maar op een manier dat het haar niet verwondt. Als zij in berouw keren, zoek dan geen andere vergelding. Voorzeker jullie hebben rechten over hen en zij hebben rechten over jullie. Wat betreft jullie rechten over haar, is dat niemand op jullie bed

⁵ Ahmad, e.a.: Sahieh

⁶ At-Tahaawi: Sahieh.

⁷ Tuhfatul Ahwadhee Sharh Tirmidhee: 4/ 326 en Sharh ibn Maadjah: 1/ 567.

zit, waar jullie afkerig van zijn. Zeker, en hun recht ten opzichte van jullie is dat jullie goed voor hen zijn en hen voorziet in hun kleding en hun voedsel.”⁸

DERDE:

“Laat geen mannelijke gelovige ooit een vrouwelijke gelovige haten. Hoewel hij afkeer heeft van een eigenschap van haar, zal hij zeker verheugd zijn om een andere.”⁹

VIERDE:

“De gelovige met het meest complete Imaan (geloof) is degene met het beste karakter, en de besten van hen zijn zij die hun vrouwen het best behandelen.”¹⁰

VIJFDE: Overgeleverd door ‘Aisha (radiallaahoe `anha) die zei:

“Op de ‘ied, riep de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) mij terwijl de Ethiopiërs in de masjied aan het spelen waren met hun speren (dit betekent: zoals in een militaire training) en zei: “O kleine rode, zou je naar hen willen kijken?” En hij liet zijn schouders zakken zodat ik kon kijken. Ik liet mijn kin op zijn schouder zakken met mijn gezicht tegen zijn wang en keek vanaf zijn schouder. Hij bleef zeggen: “Heb je er nog geen genoeg van?” En ik bleef zeggen: “Nee”, teneinde zijn status met mij te testen zodat ik uiteindelijk genoeg had! ‘Aisha zei: “Eén van de dingen die ze zeiden die dag was: “Aboe al-Qoasim (salallaahoe alayhie was sallem) is goedgehartig”.” In een andere overlevering zei zij: “Toen ik verveeld raakte van de vertoning zei hij tegen mij: “Heb je er genoeg van?” Ik zei: “Overhaast niet.” En dus bleef hij staan voor mij. Toen hij mij de tweede keer vroeg of ik genoeg had, zei ik hem opnieuw niet te overhaasten. Ik zag hem van de ene voet op de andere voet overgaan van vermoeidheid. ‘Aisha zei: “Ik had werkelijk geen wens om naar hen te kijken, ik wenste alleen dat het nieuws waarop hij daar voor mij stond, de vrouwen bereikte en het aanzien dat hij voor mij had, ofschoon ik nog een meisje was. Dus waardeer een meisje op jonge leeftijd en dol op genoeg

⁸ At-Tirmidhie en ibn Maajah: Sahieh.

⁹ Moslim

¹⁰ At-Tirmidhie: hasan

en plezier.” ‘Aisha zei: “Toen kwam ‘Omar eraan en de mensen dreven uiteen, zelfs de kinderen. De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) zei die dag: “Ik heb duivels van zowel mensen als djinn van ‘Omar zien vluchten.” ‘Aisha zei: “De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) zei die dag: “Zodat de joden weten dat er een bepaalde voorsprong is in onze dien (religie).””¹¹

ZESDE: Ook op gezag van ‘Aisha (radiallaahoe `anha) die zei:

“De Profeet keerde terug van de slag van Taboek, of het was Khaybar. Er hing een gordijn over haar kamer. De wind waaide en lichtte het gordijn op, zodat een gedeelte van de kamer zichtbaar werd, waarin de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) enkele poppen zag, waarmee ‘Aisha gewoonlijk speelde. Hij zei: “Wat is dat, o ‘Aisha?” Ze zei: “Mijn dochters” (Arabieren noemen poppen ‘dochters’). Hij zag ertussen een paard met twee vleugels, gemaakt van oude doeken. Hij zei: “Wat is dat daar in het midden?” Ze zei: “Een paard.” Hij zei: “En wat zijn die dingen op het paard?” Ze zei: “Twee vleugels.” Hij zei: “Een paard met twee vleugels?” ‘Aisha zei: “De Profeet lachte zijn kiezen bloot.”¹²

ZEVENDE: Ook door ‘Aisha (radiallaahoe `anha) overgeleverd:

“Ze vertelde dat ze een keer op reis was met de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) terwijl ze nog een jong meisje was. Ze zei: “Ik had geen overmatig lichaamsvlees, noch was mijn lichaam groot.” De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) zei tegen zijn metgezellen: “Gaan jullie voort!” Toen zij voort waren gegaan zei hij: “Kom ik zal tegen je rennen.” Toen versloeg ik hem met rennen. Later, was ik ook op reis met hem en hij zei opnieuw tegen mij: “Kom en ik zal met je rennen.” Ik was volledig het vorige voorval vergeten. Bovendien was ik zwaarder geworden. Ik zei tegen hem: “Hoe kan ik met je rennen als ik in deze conditie ben?” Hij zei: “Je zult met me rennen!” Dus rende ik met hem, en hij won de wedstrijd. Daarna begon hij te lachen en zei: “Dit is voor die overwinning”.¹³

¹¹ Al-Boechaarie, Moslim, e.a.

¹² Aboe Dawoed, an-Nesaa’ie in al-Ishra

¹³ Al-Humaaidi, an-Nisaa’ee in al-Israh, aboe Dawoed, e.a.: Sahieh

ACHTSTE: Ook op gezag van 'Aisha (radiallaahoe `anha) die zei:

*“De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) werd nogal eens een glas melk gebracht, waarvan ik dan eerst mocht drinken, ondanks dat ik menstrueerde. Dan nam hij het glas en dronk, waarbij hij zijn mond op dezelfde plek deed als waar mijn mond was geweest. Andere keren nam ik een stukje vlees waarvan ik at. Daarna nam hij het en deed zijn mond op dezelfde plek als waar mijn mond was geweest.”*¹⁴

NEGENDE: Op gezag van Djaabir ibn 'Abdillaah en Djaabir ibn 'Omair, die beide overleverden dat de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) had gezegd:

*“Alle dingen waarin geen dzikr (herinnering) aan Allaah zit, zijn lichtzinnigheid, gedachteloosheid (afwezig met je gedachten), en hoogmoedigheid in het gebed, behalve in vier dingen: een man wanneer hij speelt met zijn vrouw, zijn paard traint, tussen twee mogelijke doelen loopt, en een andere man leert zwemmen.”*¹⁵

¹⁴ Moslim, Ahmad, e.a.

¹⁵ An-Nisaa'ee in al-Ishrah, at-Tabarani, e.a.

41) Woorden van advies voor de echtgenoot en echtgenote.

Tot besluit wil ik de volgende woorden van advies opdragen aan de beide kanten van het huwelijkscontract (i.e. de man en de vrouw).

EERSTE: Wees meegaand, behulpzaam en verzoenend ten opzichte van elkaar, en adviseer elkaar en zet elkaar aan tot gehoorzaamheid aan Allaah, de Almachtige en volg al Zijn regels die duidelijk in de Qor`aan en Soenah worden vermeld. Nooit mogen de man en de vrouw een andere religieuze richting en of figuren blindelings volgen, of een andere cultuur of een andere wetschool. Allaah, de Meest Verheven zegt:

“Het past een gelovige, hetzij een man hetzij een vrouw, niet dat wanneer Allaah en Zijn Boodschapper over een zaak hebben bepaald, dat zij enige keuze zouden hebben in hun beslissing. En een ieder die Allaah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.” ¹⁶

TWEEDE: Een ieder van hen moet zijn verplichting en zijn verantwoordelijkheid, die Allaah hen verplicht heeft gesteld ten opzichte van de ander, volledig ten uitvoering brengen. Zo moet de vrouw niet proberen dezelfde rechten te krijgen als haar echtgenoot, en de man mag zijn rol als gezinshoofd, en de hem toegewezen autoriteit binnen het huwelijk, nooit uitbuiten door haar te onderdrukken, te mishandelen of op welke manier dan ook oneerlijk ten opzichte van haar te zijn. Allaah zegt:

“En zij (de vrouwen) hebben rechten (over hun echtgenoten m.b.t. huishoudelijke uitgaven, enz.) gelijkend (aan die van hun echtgenoten) over hen (m.b.t. gehoorzaamheid, respect, enz.) hetgeen billijk is, maar mannen hebben een rang boven hen, en Allaah is Almachtig, Alwijs.” ¹⁷

¹⁶ Al-Ahzaab 33: 36.

¹⁷ Al-Baqarah 2: 228

“De mannen zijn de leiders en onderhouders van vrouwen omdat Allaah de ene boven de andere heeft doen uitmunten en omdat zij besteden (om hen te ondersteunen) van hun rijkdommen. Daarom zijn de rechtschape vrouwen toegewijd gehoorzaam (aan Allaah en hun echtgenoten) en zij bewaren heimelijk hetgeen Allaah onder haar hoede heeft gesteld (dit betekent hun kuisheid, hun echtgenote eigendom, enz.). En die vrouwen bij wie je slecht gedrag ziet, vermaan hen (in eerste instantie) (daarna) weiger het bed met hen te delen (en als laatste) sla hen (zacht) en als zij terug keren tot gehoorzaamheid, zoek dan niets achter haar (wat jou irriteert). Zeker Allaah is de Meest Verheven, de Grootste.”¹⁸

Mu’aawiya ibn Haida (radiallahoe `anhoe) zei:

“O Boodschapper van Allaah, welke rechten hebben de vrouwen over ons?” De Profeet (salallahoe alayhie was sallem) zei: “Dat je hen te eten geeft, dat je hen aankleed zoals je jezelf kleed, en dat je nooit lelijkheid over hen af zal roepen, (dit verwijst naar het gebruik van de Arabieren voor de Islam om in woede tegen hun vrouw te zeggen: “Dat Allaah je gezicht lelijk mag maken.”) sla hen nooit in het gezicht, en indien je haar bed weigert, ga niet buitenshuis slapen. Hoe kunnen jullie zo iets doen nadat jullie tot elkaar zijn gekomen, dus doe met betrekking tot haar alleen hetgeen is toegestaan.”¹⁹

En in een andere ahadieth, zei de Profeet (salallahoe alayhie was sallem):

“Diegenen die rechtvaardig handelen zullen zich bevinden op een troon van licht, aan Allaahs rechter Hand -en Zijn beide Handen zijn rechts- dit zijn diegene die recht zijn in hun leiderschap, aangaande hun gezinnen en aangaande al hetgeen waarover hen gezag is gegeven.”²⁰

Wanneer zij dit beiden weten en ten uitvoer brengen, zal Allaah hen een goed leven schenken en zullen zij (zolang zij samen blijven) leven in geluk. Allaah zegt:

¹⁸ An-Nisaa’ 4: 34

¹⁹ Ahmad: Sahieh

²⁰ Moslim

“Een ieder die rechtschape handelt, hetzij man of vrouw, en oprecht gelovige is, voorzeker aan hem zullen wij een goed leven schenken (in dit leven met respect, tevredenheid en wettige voorziening) en Wij zullen hen zeker belonen overeenkomstig met het beste wat zij gewend waren te doen.”²¹

TEN DERDE: Het is speciaal voor de vrouw verplicht gehoorzaam te zijn aan haar man, op de manier zoals binnen haar vermogen ligt. Dit wordt bedoeld met “datgene waarmee Allaah de man begunstigd heeft boven de vrouw”, zoals in de verzen **“...bezitten een rang (voordeel) hoger dan hen”**.

Er zijn veel authentieke ahadieth die diezelfde betekenis benadrukken. Ze omschrijven duidelijk de rechten die een vrouw heeft in geval van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid van haar ten opzicht van haar man. Het is van belang dat we enkele van deze ahadieth vermelden, opdat dit een herinnering (vermaning) is voor de vrouwen van nu, omdat Allaah zegt:

“En herinner (vermaan), voorzeker herinneraars zijn tot groot voordeel voor hen die geloven.”

TEN EERSTE:

“Het is voor een vrouw niet toegestaan in de aanwezigheid van haar man te vasten behalve met zijn toestemming, uitgezonderd de maand Ramadan. En zij mag niemand in zijn huis toelaten alleen met zijn toestemming.”²²

TEN TWEEDE:

“Wanneer een man zijn vrouw naar hun bed roept maar ze weigert te komen en laat hem in woede de nacht doorbrengen, wordt zij vervloekt door de engelen tot de volgende ochtend”.

²¹ An Nahl 16: 97

²² Boechaarie en Moslim

In een andere overlevering: “...totdat zij toegeeft (wat betekent: naar hem toe gaat)” en “totdat hij haar vergeeft.”²³

TEN DERDE:

“Bij Hem in wiens Hand de ziel van Mohammed is, geen vrouw heeft haar verplichting aan haar Heer vervuld indien zij de verplichting aan haar man niet heeft vervuld- zelfs als hij haar vraagt voor zichzelf terwijl ze juist in haar zadel zit, mag ze zijn verzoek niet weigeren.”²⁴

TEN VIERDE:

“Iedere keer wanneer een vrouw haar man in dit leven irriteert, zeggen zijn vrouwen van het Paradijs (Al-Hoor-Alain): “Moge Allaah jullie bevechten, irriteer hem niet! Hij is enkel een gast met jullie en hij is dichtbij (de tijd) dat hij van jullie wordt gescheiden en naar ons komt!””²⁵

TEN VIJFDE: Op het gezag van Hoesain ibn Moehsin die zei:

“Mijn tante leverde een ahadieth aan mij over en zei: “Ik kwam bij de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) omdat ik iets nodig had. Hij zei: “Hé jij daar, ben je getrouwd?” Ik zei: “Ja”. Hij zei: “Hoe ben je jegens je man?” Zij zei: “Ik schiet in niets te kort behalve in dat waar ik niet toe in staat ben.” De Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) zei: “Wel, kijk naar je positie met betrekking tot hem, want het is de sleutel naar het Paradijs en de Hel”.”²⁶

²³ Boechaarie, moslim e.a.

²⁴ Ibn Maajah, Ahmad en anderen: Sahieh

²⁵ At Tirmidhi, Ibn Maadjah en anderen: Sahieh

²⁶ At Tabaranie, ibn Maadjah en Ahmad: Sahieh

TEN ZESDE:

“Wanneer een vrouw de 5 gebeden verricht, haar privé delen beschermt (voor alles wat verboden is), en haar man gehoorzaamt, zal ze het Paradijs binnengaan door welke deur ze maar wil.”²⁷

42) De verplichting aan de vrouw om haar man te bedienen (verzorgen, ondersteunen)

Ik zeg, en enkele van de hiervoor genoemde ahadieth geven duidelijk blijk van de verplichting van de vrouw om haar man te gehoorzamen en te dienen. Zo goed als binnen haar vermogen ligt. En er is geen twijfel mogelijk dat het bedienen in het huis en alles wat daarmee samenhangt, zoals het opvoeden en verzorgen van de kinderen, het eerste is wat hieronder valt. En de geleerden hebben een meningsverschil over dit, dus zegt Shaych al-Islam Ibn Taimiyah in ‘al- Fataawaa’ (2/234-235).

Geleerden hebben een verschil van mening met betrekking tot de vraag of zij verplicht is hem te bedienen in huis, zoals het onderhouden van de meubelen, het bereiden van de maaltijden, dweilen van de vloer, bereiden van maaltijden voor zijn slaven en het voeden van zijn dieren, verzorgen van zijn paarden etc.

Enkele (geleerden) zeggen: Dit is geen verplichting voor haar. En dit is een zwakke uitspraak.

En even incorrect als zij die beweren dat hij (de man) haar niet goed hoeft te behandelen en dat hij geen seksuele gemeenschap met haar hoeft te hebben! Omdat dit (het nalaten om hem te bedienen) ook inhoudt dat zij hem niet goed behandelt. Net als bijvoorbeeld een reisgezel...., wanneer hij zijn baas niet helpt, zal zijn baas hem niet goed behandelen.

En er wordt gezegd, en dit is het correcte, dat het bedienen van de man een verplichting voor haar is aangezien haar man als haar leider wordt genoemd in de

²⁷ At Tabaranie in “Al Awrat”, Ibn Hibbaan e.a.: hasan of Sahieh

Qor`aan. En dat zij een gevangene met hem is zoals in de Soenah is genoemd in een hadieth van Rassoel-Allaah (salallaahoe alayhie was sallem) (Zie punt 40, blz 27). Een slaaf en een gevangene moeten bedienen, dat is algemeen bekend!

En anderen zeggen: “Lichte bediening is verplicht voor haar” en anderen zeggen dat bediening die een goede behandeling inhoudt, is wat verplicht voor haar is en dit is correct. Dus ze moet voldoen (voorzien) in de bediening die verwacht kan worden van haar in haar omstandigheden (positie) voor hem, in zijn omstandigheden (positie). En dit alles variëert naarmate de omstandigheden variëren. Dus aan de vrouw in de woestijn worden andere eisen/verplichtingen gesteld dan aan de vrouw die in de stad leeft. En de bediening van een sterke vrouw is anders dan van een zwakke vrouw.

En ik zeg: “Dit is de waarheid, insja’ Allaah, en het is ook wat Maalik en Asbagh zeggen in ‘al-Fath’ (9/418) en wat Aboe Bakr ibn Abee Shaibah zeggen, evenals al-Tawzijaaree van de Hanbalees, zoals blijkt uit ‘al-Ikhtiyaaraat’ (blz.145) en een groep van vroegere geleerden, zoals blijkt uit ‘az-Zaad’ (4/46). En we vinden geen enkel beschikbaar (passend) bewijs voor hen die beweren dat het bedienen van haar man niet verplicht is voor de vrouw.”

En sommigen zeggen: “De huwelijksovereenkomst schrijft vermaak, genot voor ieders voordeel voor. En niet de bediening. En dit wordt verworpen omdat dit betekent dat de vrouw hetzelfde krijgt als haar man. Dus dat zij hierin gelijkwaardig zijn. En zoals wij weten heeft Allaah iets meer verplicht voor de man en dat is dat hij haar voorziet in voedsel, kleding, huisvesting en andere uitgaven voor haar doet. Dus is het rechtvaardig dat aan haar ook een andere verplichting wordt gesteld, en dit is niets anders dan hem te bedienen. In het bijzonder omdat hij degene is die verantwoordelijk is voor haar, dus als zij hem niet bedient, dan moet hij haar in huis bedienen, wat inhoudt dat zij de leiding heeft. En dit is in tegenspraak met de ayah van de Qor`aan, dit mag duidelijk zijn. En ook leidt de mans bediening van zijn vrouw tot een rare situatie. Hij werkt voor hun voorziening en bedient haar terwijl zij werkeloos thuis blijft. En de onjuistheid van deze situatie is duidelijk, omdat de Sharee’a juist de man een positie boven de vrouw heeft gegeven. Hierom handelde de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) niet na de klacht van zijn dochter Fatima, toen zij naar de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) kwam en klaagde over de

ontberingen die haar handen ondergingen, veroorzaakt door de handmolen. En toen hoorde zij dat er een gevangene naar hem was gebracht. Maar hij (salallaahoe alayhie was sallem) was niet aanwezig, dus informeerde ze A'isha erover. Toen de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) terug kwam, informeerde 'Aisha hem over Fatima's bezoek. 'Ali zei:

“Hij kwam naar ons nadat we net naar bed waren gegaan. Dus maakten we aanstalten om op te staan maar hij zei: “Blijf op jullie plaatsen.” Dus kwam hij en zat tussen mij en haar zodat ik de koelte van zijn voeten voelde tegen mijn buik. Hij zei: “Zal ik jullie informeren over iets beters dan jullie gevraagd hebben?” Wanneer jullie naar bed gaan zeg dan Soebhana Allaah, 33 keer, Alhamdoelillah, 33 keer en Allaahoe Akbar, 33 keer, want dit is beter voor je dan een bediende.” ('Ali zei: “Dus ik heb dit nooit gelaten, nadat hij dit mij vertelde.” Ze zeiden: “Ook niet in de nacht van Siffeen?” Hij zei: “Ook niet in de nacht van Siffeen!””²⁸

Van dit kunnen we zien dat de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) niet tegen 'Ali zei: “Ze hoeft jou niet te bedienen”, het betekent eerder “je moet”. En hij trok zeker geen mensen voor, en maakte voor hen geen uitzondering (zoals in dit geval voor zijn dochter), zoals duidelijk wordt door Ibn al Qayyim. En diegene die verder wil zoeken over deze zaak, verwijs ik naar zijn boek 'Zaadoel-Ma'aad" (4/45-46)

En in alles wat hierboven genoemd wordt, is niets wat ontkent dat de man zijn vrouw helpt indien hij daar tijd voor heeft. Het is eerder aanbevolen voor hem om dat te doen en het is een onderdeel van goede onderlinge behandeling. En daarom zei A'isha (radiallaahoe `anha)

“Hij (salallaahoe alayhie was sallem) was gewend in dienst te zijn voor zijn familie en wanneer de tijd van het gebed was aangebroken, vertrok hij.”²⁹

²⁸ Boechaarie

²⁹ Boecharie (2/129 en 9/418), at -Tirmidhee (3/314), die deze ahadieth Sahieh verklaarde, al Mukhallis in “al Mukhallisiyaat” (1/66) en Ibn Sa'd (1/366)

En in “ash-Shamaa’il” (2/185) is in andere woorden overgeleverd:

“Hij was een man onder de mannen, hij verzorgde zijn eigen kleding, molk zijn schapen en bediende zichzelf.”

En de overlevering is Sahieh en enkele mensen beweren “een beetje zwak”. En ik vermoed dat om deze reden de editor van “Sharhoes-Soenah” (13/243/3676) de overlevering Da’eef (zwak) verklaarde, en dat de sterke overleveringsketting, zoals door ons genoemd is, niet tot zijn kennis is gekomen. En ik verwijs naar mijn boek “Moekhtasar oesh-Shamaa’il” (nr. 293).

En dit is het einde van wat Allaah , Meest Gezegende, Meest Verheven, mij heeft toegestaan te schrijven over de etiketten van het huwelijk in dit boek.

Soebhaanaka Allaahoemma wa bihamdika, ash-hadoe an laa ilaaha illa anta, astagfiroeka wa atoeboe ilaika.